

# TERUGBLIK OP 50 JAAR INTERCOM

Kol b.d. Frank Peersman

In 2021 hebben we de 50e jaargang van ons verenigingsblad de Intercom; in 2019 hebben we de 65e verjaardag van de vereniging al gevierd. Dat suggereert dat de vereniging de eerste zeventien jaar geen verenigingsblad heeft gehad, maar dat is niet correct. Op 18 februari 1954 is de Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst (VOV) opgericht. Ook in de begintijd werd een blad uitgebracht, maar dat had als neutrale naam 'Orgaan van de VOV'.

**1** De eerste editie verscheen in oktober 1954 met een kaft in blauw-wit; de inhoud was zwart-wit. Na een aantal activiteiten kreeg de vereniging ongeveer vier jaar na de oprichting een slapend bestaan. Het waarom daarvan is niet meer te achterhalen. Het Orgaan verscheen tot maart 1958.

**2** Daarna kwam er vanwege het tienjarig bestaan van het Wapen van de Verbindingsdienst in mei 1959 een poging om het blad nieuw leven in te blazen in stencilvorm, maar na drie edities hield ook dit weer op.

## Start Intercom

Bij de formele reactivering van de vereniging in 1972 werd ook het verenigingsblad nieuw leven in geblazen. In een enquête onder de leden werd o.a. gevraagd wat de naam van het verenigingsblad moest worden. Ongeveer 10% had voorkeur voor Teleprint; ongeveer 29% had voorkeur voor Kontakt-orgaan VOV en ongeveer 37% had voorkeur voor Intercom.

**3** Onder het motto 'meeste stemmen gelden' werd die laatste de nieuwe naam. Niet lang daarna verscheen de eerste Intercom als kwartaalblad voor de VOV, nog onder auspiciën van het interim-bestuur. Dit eerste nummer was in stencilvorm op A4 formaat.

**4** Nummer 2 kwam uit onder het eerste formeel gekozen bestuur, met daarin het verslag van de ALV van 5 mei en de initiële ledenlijst per 1 augustus 1972 met daarop 142 leden. In die tijd was er nog geen AVG. Vanaf dit nummer werd het formaat ongeveer A5 en op de voorkant prijkte de lage-bandantenne.

**5** Eind 1983 nam de VOV de Möbiusband aan als embleem. En daarmee wijzigde de voorkant van de Intercom met ingang van nummer 1 van 1984. Groot op de voorgrond prijkte het embleem van de verbindingdienst zoals dat op de kraagspiegels staat in watermerk en aan de rand de naam Intercom met het VOV-embleem. Het formaat bleef A5.

**6** Met ingang van nummer 1 van 1992 kwam een grote verandering. Het formaat ging naar A4 en op de voorkant stond een pakkende foto. De inhoud was grotendeels nog zwart-wit.

In de jaren daarna kwam er geleidelijk aan steeds meer kleur aan de binnenkant; zowel in de lay-out als in de foto's. Daarna ontwikkelde de Intercom zich steeds verder tot het professionele blad dat we nu alweer jaren kennen met herkenbare thema's: techniek, operationeel, historie-traditie en



# 50 JAAR INTERCOM



1



2



3



4



5



6

regiment. Jarenlang zijn er steeds vier nummers per jaar uitgebracht van de Intercom.

Vanaf 2012 werd defensie geconfronteerd met grote bezuinigingen en dus ook een grote reductie in het personeelsbestand. Daardoor werd de werkdruk voor de actief dienende redactieleden steeds groter en al snel bleek dat vier Intercoms per jaar een te grote belasting zou zijn. Dat gold overigens ook voor de mensen die artikelen aanleverden om het blad te vullen.

Daarom verschijnt het blad sinds 2013 drie keer per jaar. Gelukkig wel zonder in te boeten op kwaliteit.

## Themanummers

Rond 2003 ontstond het idee om van het laatste nummer in het jaar een special te maken; ook wel themanummer genoemd. In dat themanummer zou specifieke aandacht worden geschonken aan een onderwerp dat in het betreffende jaar in de belangstelling stond. Voorbeelden zijn het loopbaanlint, grote reorganisaties, cyber, draadloze transmissie en elektronische oorlogvoering en in dit nummer zet de Intercom zichzelf eens in het zonnetje vanwege de 50e jaargang.

Het verenigingsblad is jarenlang alleen een blad geweest exclusief voor de leden. Op enig moment is besloten om

het blad breder te verspreiden om de ins en outs van de verbindingdienst ook bij anderen bekend te stellen. Niet in de laatste plaats bij beleidsmakers in Den Haag maar ook op de leestafels bij Staf CLAS en bij de brigadestaven.

De Intercom is een blad door en voor de lezers. Zo lang die zelf niet alleen lezen maar ook bijdragen blijven leveren, zullen we de honderdste jaargang ook kunnen vieren, al is het maar de vraag of dat dan nog in papieren vorm is. 