



Vrijdag 18 februari 2011 zal de geschiedenisboeken in gaan als een zeer bijzondere dag voor het regiment Verbindingstroepen. Voor de eerste keer vierden we onze verjaardag op de nieuwe regimentsappelpaats op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Dit jaar nog even zonder de aanwezigheid van ons monument De Leeuw, wat niet weg neemt dat onze 137ste regimentsverjaardag in meerdere opzichten gedenkwaardig is.

Hierbij mag de uitreiking van de regimentspeld in goud aan elnt b.d. Jaap Scheeres niet onvermeld blijven.

Foto's: kap b.d. A.J.J. Buitendam en de heer R. van der Eijk

REGIMENTSPELD IN GOUD

De elnt b.d. J.J. Scheeres heeft de Regimentspeld in Goud uit handen van de Regimentscommandant, lkol J.J. de Feiter, ontvangen met de volgende motivatie.

De elnt b.d. J.J. Scheeres heeft als eerste Regimentsadjutant van het Regiment Verbindingstroepen aan de basis gestaan van de positie die het Regiment momenteel inneemt binnen het Wapen van de Verbindingdienst.

Ook heeft hij na zijn dienstverlating, als lid van de werkgroep veteranen van de stichting Regiment Verbindingstroepen, een belangrijk aandeel gehad in de verdere integratie in het Regiment van de oud-militairen en de veteranen van de Verbindingdienst van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Hij heeft hierdoor een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van het Regiment – en in het bijzonder de korpsgeest binnen het Regiment – gedurende de laatste twee decennia.

