



GEKNIPT VOOR U BOEKBESPREKING

BEN JE BIJ HET PARACHUTESPRINGEN GEWEEST?



Elk jaar in september volgen duizenden mensen op de Ginkelse Heide het parachutespringen. Het is een prachtig gezicht om zo veel parachutisten gelijktijdig in de lucht te zien hangen. Maar waarom vindt dit evenement elk jaar bij Ede plaats? Hoe is deze traditie ontstaan?

De schrijver, luitenant-kolonel Gerard Gijsbertsen, neemt de lezer mee terug in de tijd. Het boek begint bij de oorlogsjaren met de gebeurtenissen rond de Ginkelse Heide. De eerste dropping op 18 september 1944 wordt uitgebreid beschreven. Daarna volgen de eerste airborne herdenkingen. Maar nog niet in Ede. Het duurt een aantal jaren voordat ook in Ede aandacht wordt besteed aan de zo dramatisch verlopen slag. Er komt

een monument op de Ginkel, en de Britten beginnen met een jaarlijkse oefening en herdenking in september.

Eenmaal op gang zien we dat 'het parachutespringen' regelmatig te kampen krijgt met tegenwind. Soms letterlijk, vaak figuurlijk. Maar ieder jaar verschijnen de vliegtuigen toch weer boven de heide. In de loop der jaren verandert het karakter van de dropping. Veteranen springen mee maar moeten daar uiteindelijk toch mee stoppen. De Nederlandse Luchtmobiele Brigade wordt een vaste deelnemer. En het programma er omheen wordt steeds meer uitgebreid.

In de loop der jaren blijkt het Edese garnizoen een constante en betrouwbare factor. Andere organisaties en bestuursorganen laten nogal eens verstek gaan, maar dankzij de bewoners van de Edese kazernes kan deze bijzondere Britse oefening ieder jaar weer gehouden worden.

Niet alleen het jaarlijkse springen en de herdenking krijgen aandacht. Ook de diverse vliegtuigtypes, de springende eenheden, de parachutes en de techniek van het parachutespringen worden beschreven. Het hoofdstuk Vergeten Veldgraven vormt een indrukwekkend besluit.

De schrijver, luitenant-kolonel Gerard Gijsbertsen, is al vanaf zijn jeugd geïnteresseerd in de historie van zijn woonplaats. Hij is bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Hij geeft lezingen, treedt op als gids bij Battlefield Tours en verzorgt exposities. Maar een boek schrijven, dat zou hij beslist nooit doen! Totdat de gemeentearchivaris van Ede langskwam...

Foto's: Erik Jellema, Herman Truin, Gerard Gijsbertsen



BRONNEN:

Titel: 'Ben je bij het Parachutespringen geweest?'

Auteur: luitenant-kolonel Gerard Gijsbertsen

Verschenen: 17 september 2009 in de reeks Historische Cahiers Ede en is een uitgave van de gemeente Ede

ISBN: 9789079623020

Prijs: €9,90

Verkrijgbaar in de boekhandels, bij het VVV en via het gemeentearchief van Ede.

